

Om Dzongsar Khyentse Rinpoche

H.E. Dzongsar Jamyang Khyentse Rinpoche, Thubten Chökyi Gyamtso, blev født i 1961 i Bhutan og blev anerkendt som en sindsudstråling af en af sin tids største dzogchenmestre, Jamyang Khyentse Chökyi Lodro (1893-1959).

Khyentselinjen, begyndende med den store Jamyang Khyentse Wangpo, har altid været kendtegnet ved en vision om ikke-sekterisme. I overensstemmelse med denne tradition studerede H.E. Dzongsar Khyentse Rinpoche ved lærere fra alle fire skoler i den tibetanske buddhisme. Rinpoche har modtaget indvielser og belæringer af mange af de største, nutidige mestre, herunder H.H. Dalai Lama, H.H. Den 16. Karmapa, H.H. Sakya Trizin samt af sine egne bedstefædre H.H. Dudjom Rinpoche og Sonam Zangpo. Hans vigtigste lærer var H.H. Dilgo Khyentse Rinpoche.



Allerede som teenager var Rinpoche ansvarlig for at udgive mange sjældne tekster, der var i fare for at forsvinde, og i 1980'erne påbegyndte han istandsættelsen af Dzongsar klosteret i Tibet.

Han har oprettet en række studie- og tilbagetrækningscentre i Indien (i Bir og Chauntra) og i Bhutan. I overensstemmelse med sine læreres ønsker har Rinpoche rejst og undervist i hele verden og oprettet Dharmacentre i Australien, Europa, Nordamerika og Asien.

I 1989 grundlagde H.E. Dzongsar Khyentse Rinpoche "Siddharta's Intent", en verdensomspændende sammenslutning af buddhistiske centre, hvis primære formål er at bevare den buddhistiske lære samt uddybe forståelsen af og bevidstheden om de mange aspekter af de buddhistiske belæringer på tværs af forskellige kulturer og traditioner.

I 2001 grundlagde Rinpoche også "Khyentse Foundation", en non-profit organisation, der har til formål at fungere som "et støtte-system for institutioner og individer, der beskæftiger sig med praksis og studier af Buddhas visdom og medfølelse."

Rinpoche grundlagde også "Lotus Outreach", en non-profit organisation med det formål at sikre uddannelse, sundhed og sikkerhed for udsatte kvinder og børn i udviklingslandene. Skønt oprindeligt oprettet for at støtte uddannelse af flygtninge, hjælper "Lotus Outreach" nu også med at rehabiliterere overlevende fra menneskehandel og at fastholde udsatte elever i skolen.

Dzongsar Khyentse Rinpoche er også direktør for "Deer Park", centre for kunst og kontemplation i Bhutan og Indien, for "World Peace Vase Program", et større verdensomspændende initiativ startet af H. H. Dilgo Khyentse Rinpoche samt for "Siddharta School" i Australien.

For at offentliggøre sjældne og efterspurgte værdifulde buddhistiske tekster grundlagde Rinpoche i 2008 "Manjughosha Edition" med hovedsæde i Berlin, Tyskland.

Dzongsar Khyentse Rinpoche er også filmskaber. Hans to store film er "The Cup" (1999) og "Travellers and Magicians" (2003). Han er også forfatter til bogen *What makes you not a Buddhist* (Shambala 2007).

Dharma Dhṛishti er bearet og glad for at kunne præsentere jer for artikler af denne store mester, hvis visdom og frygtløshed inspirerer mange, der er på en ægte praksisvej.